



2030 BIBLIOTEKER

VERDENSMÅLSCERTIFICERING AF BIBLIOTEKER

IDÉEN KORT FORTALT

Borgere over hele landet skal have mulighed for at opdage, styrke og udfolde deres engagement for bæredygtig udvikling i lokale fællesskaber. Det skal ske ved at styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for dialog og handling, så den folkelige involvering i FN's verdensmål i stigende grad bliver handlingsorienteret og udbredes i alle landets kommuner.

PROJEKTETS FORMÅL

- At udvikle en model, der kan anvendes nationalt til at udbrede verdensmålene med bibliotekerne som platform
- At involvere borgere over hele landet i dialog og fællesskaber om verdensmålene, så flere kender og engagerer sig i målene
- At styrke bibliotekernes rolle som facilitator ved at afprøve og udbrede metoder til at inddrage borgerne i at skabe handling for bæredygtig udvikling

BAGGRUND

Det danske samfund står over for en omfattende og nødvendig grøn omstilling, som kræver folkelig opbakning og engagement. Men selvom mange virksomheder og institutioner har taget FN's verdensmål til sig, er det fortsat kun omkring halvdelen af danskerne, der kender verdensmålene.

Mange flere skal tage del i samtalen om, hvordan en bæredygtig fremtid kan se ud, og det kan ske med folkebiblioteket som platform. De danske folkebiblioteker spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet og er den kulturinstitution i Danmark, der når bredest ud med sine 38 millioner årligt besøgende.

Nogle biblioteker har allerede taget verdensmålene til sig som del af deres oplysningsindsats. Men bibliotekerne skal tage skridtet videre fra oplysning til at skabe lokale fællesskaber, der fremmer demokratisk samtale og handling. Det kræver nye metoder og tilgange og stiller nye krav til medarbejderne på bibliotekerne. Derfor er der brug for kompetenceudvikling af bibliotekernes medarbejdere og for en styrket videndeling på tværs af bibliotekerne.

MÅLGRUPPE

Primær målgruppe: De danske folkebiblioteker og borgerne i deres lokalområde.

Sekundær målgruppe: Øvrige biblioteker, kommuner, lokale boligselskaber, skoler og andre interessenter.

TIDSPLAN

Projektet er planlagt til at løbe over ca. 2 år fra februar 2021 til december 2022.

PROJEKTETS INDHOLD

En række pilotbiblioteker indgår i projektet som medskabere af en certificeringsmodel med henblik på at gøre det muligt for biblioteker at blive verdensmåls-certificerede. Modellen skal fremme udbredelsen af verdensmålene med bibliotekerne som platform.

Pilotbibliotekerne arbejder i løbet af projektet under en fælles ramme, som handler om at fremme lokale borgervendte og borgerdrevne bæredygtighedsaktiviteter samtidig med, at de også skaber mere



bæredygtige løsninger i eget hus. For at opnå en mangfoldighed af idéer og erfaringer kan aktiviteterne have forskellig karakter på de forskellige pilotbiblioteker.

Vi har identificeret en række fokusområder, som er særligt relevante i relation til bibliotekernes arbejde med verdensmålene. Det er derfor en del af projektet, at det skal medvirke til at:

- Styrke lokale fællesskaber og lokal handlekraft gerne på tværs af generationer
- Undersøge litteraturens og kunstens rolle i bæredygtig udvikling som et mulighedsrum for samtale om forestillinger og visioner for fremtiden
- Skabe bred folkelig forankring af verdensmålene ved også at inddrage målgrupper, der ikke er så mange tilbud til, herunder borgere fra udsatte boligområder.

Erfaringerne samles og systematiseres i et verdensmålskatalog, som landets øvrige biblioteker kan anvende som håndbog og inspirationskatalog. Pilotbibliotekerne spiller desuden en aktiv rolle i at udbrede erfaringerne til landets øvrige biblioteker gennem etablering af en mentorordning.

ORGANISERING OG SAMARBEJDSPARTNERE

Danmarks Biblioteksforening er projektejer og står for at sikre projektets forankring i biblioteksverdenen. Danmarks Biblioteksforening har etableret netværket "DB 2030", hvor en række forskellige aktører arbejder sammen om at styrke bibliotekernes verdensmålsindsats.

CHORA 2030 er en almennyttig organisation, som arbejder med at omsætte verdensmålene til handling i en dansk kontekst. CHORA 2030 har bl.a. gennemført folkehøringer og udviklet verdensmåls certificeringen 2030 SKOLER.

Tænk tanken Fremtidens Biblioteker repræsenterer 30 folkebiblioteker, 5 biblioteksorganisationer og en række private virksomheder og undersøger og skaber debat om, hvilken rolle bibliotekerne skal have i fremtidens samfund.

Øvrige samarbejdspartnere: Bibliotekschefforeningen, Dansk Folkeoplysnings Samråd, civilsamfundsorganisationer og boligselskaber. Der vil blive etableret en styregruppe bestående af centrale aktører, som løbende bidrager med sparring og input til projektet.

COVID-19 TILPASNINGER

Projektet kan tilpasses Covid-19 situationen, så større forsamlinger undgås, hvis smittetrykket påbyder det. Udviklingsworkshops med pilotbibliotekerne kan om nødvendigt gennemføres online. Aktiviteterne på bibliotekerne gennemføres først fra august 2021 og kan afvikles for mindre grupper af borgere ad gangen, hvis smittetrykket stadig udgør et problem på det tidspunkt.

KONTAKT

Danmarks Biblioteksforening, direktør Michel Steen-Hansen: msh@db.dk, tlf. 4030 5230